

GELOVEN OP 2

GELOVEN IN ALMERE

'Ik wil geloof, hoop en liefde uitdelen'

Als beeldhouwer weet Marijke Bolt-Van der Laan (54) van de lelijkste stenen iets moois te maken. "Dat proces zie ik iedere keer weer als een metafoor voor hoe God met mij bezig is."

"Ruw, kil en soms scherp; een steen ligt vaak maar lelijk te zijn. Maar als je er mee aan de slag gaat, kan er iets prachtigs tevoorschijn komen," vertelt Marijke over haar werk van hakken, schaven en polijsten. "Ik zie mezelf soms ook als iemand met wie van alles is gebeurd en nog moet gebeuren om schoonheid tevoorschijn te laten komen."

Uitdelen

In de cursussen die Marijke geeft, is het delen van haar geloof niet het eerste doel. "Maar het komt wel vaak ter sprake. Het valt me op dat mensen vaak bij mij komen als ze een gedenkmonument nodig hebben, bijvoorbeeld voor een graf. Dan ontstaan regelmatig mooie gesprekken." Soms krijgt ze bijzondere opdrachten. Zo



werd haar in 2009 gevraagd beelden te maken voor een tbs-kliniek. Door die opdracht zijn Marijke en haar man Roel nu actieve vrijwilligers onder tbs-patiënten. "Een eet-café in de kerk, kooravonden, kerkdiensten, bezoeken, praise-avonden, Alpha-cursussen en schilderprojecten: samen met 35 andere vrijwilligers doen we van alles voor ze. Roel en ik hebben in ons leven zoveel geloof, hoop en liefde van God ontvangen, dat we niets liever willen dan dit uitdelen aan mensen aan de onderkant van de maatschappij. Dan zie je hetzelfde gebeuren als bij het beeldhouwen: in ruwe bolsters komt iets moois tevoorschijn."