

De Silo Bijbelmaatjes in 2018

Een bijbels gesprek met nieuwe familie

De Exodus Bijbelgroep, ook wel 'Silo bijbelmaatjes' genoemd, komt sinds mei 2013 maandelijks bij elkaar op de eerste donderdag van de maand in Silo. Begonnen als een Bijbelstudie-groep voor (oud)bewoners van het Utrechtse Exodushuis en uitgegroeid tot een gespreksgroep met maaltijd.

Een open en veilig gesprek

Wij komen bij elkaar om met je ervaringen van detentie en verlies (van je oude netwerk en soms ook van je eigen familie) toch te laten horen wat ons vandaag bezig en op de been houdt. Om de dagelijkse zorgen en vriendschap met elkaar te delen.

Soms ontstaat er een open en veilig gesprek, alsof 'Jezus bij ons aan tafel zit'. Dan mag de bijbel ook dicht blijven. Als we eerlijke en open met elkaar praten over wat zich als problemen of keuzes in ons leven voordoen. Dan is het een geschenk als je je bij elkaar veilig voelt, als niks gek wordt gevonden en je ervaart, misschien wel voor het eerst, dat je 'familie van elkaar' bent. In een tijd van 'ieder voor zich' en 'je moet het toch allemaal zelf doen'...

Een pastorale winkel

En altijd is er die warme maaltijd, door onszelf is ingekocht en samen klaar gemaakt. Het afgelopen jaar heeft Letta van der Horst als onze 'mama' zich weer ontfermd over de organisatie en het bijeenroepen van de groep via de mail. Haar 'zonen' staan klaar om huishoudelijk in te grijpen als dat nodig is. Helaas moesten we Atty Vis een tijdlang missen vanwege haar ongeluk, maar gelukkig heeft zij de draad weer opgepakt. Het zou zo mooi zijn als er meer oudere en jongere silogangers aan deze 'pastorale winkel' namens de gemeente Silo willen meedoen.

Gratis eten

Net als voor de Silo Eetgroep worden de kosten vergoed door de Stichting Kerken en Gevangenen, omdat ook hier sprake is van een (na)zorgproject. Hierdoor hoeven we geen vergoeding voor de maaltijd te vragen en dat is 'genade' (gratia) voor wie in een schuldsanering zit.

In 2018 hadden we rondom de 12 deelnemers. We nodigen ieder uit die wil meemaken wat 'herintreders' voor de kiezen krijgen als ze weer helemaal in de samenleving willen gaan meedoen. En wat wij elkaar kunnen leren over vallen en opstaan!

Contactpersoon: Arjan Noordhoek <ajnoordhoek@silogemeente.nl>