

Verslag trainingsdag kerkvrijwilligers Oostvaarderskliniek 26-10-2019

De training wordt gehouden in het atelier van Marijke Bolt en geleid door Andries Govaart.

Na het welkom door Marijke en de inleiding door dominee Ruud, zingen we onder leiding van Andries een lied.

Andries geeft aan dat de ruimte waarin een dienst plaatsvindt heel belangrijk is. De training is interactief en als eerste wordt ons gevraagd:

“Van wie is de stilte ruimte waarin we de diensten vieren, van de patiënten, van de vrijwilligers of van God?”

Andries plaatst op drie verschillende plekken in het atelier een symbool om dit aanschouwelijk te maken:

- Het boek 'Bewaakte Ogenblikken' van Henk Hage (patiënten)
- Schaaltje met koekjes (vrijwilligers)
- Brandende paaskaars (God)



We gaan in het atelier daar staan, waar we ons het meeste op onze plek voelen, de meesten stonden ongeveer in het midden, een aantal liepen tussen de 3 plekken door om duidelijk te maken dat het eigenaarschap wisselde en een paar kozen voor de plek God als belangrijkste uitgangspunt.



Daarbij een aantal opmerkingen:

- Kijk naar de lichaamstaal van de patiënten, hoe komen ze binnen
- Kunnen wij daar op insteken ?



Het volgende onderwerp is:

Wat is vieren- zingen, bidden, luisteren, stil worden

We worden gevraagd om een voorbede op te schrijven. Het doel hierbij is om te ontdekken dat iedereen zijn eigen taal, stijl, betrokkenheid, focus, uitingen hierbij heeft.

We delen dit en er ontstaat een prachtige mix van formele en informele gebeden.

Rond 13.00 uur nemen we tijd voor een heerlijke lunch verzorgd door Mirjam van m.cooking.nl





Het middagedeelte wordt besteed aan Intervisie. Dit gebeurt in kleine groepen en wordt daarna plenair besproken.

Ook zijn praktische zaken rond de vieringen op zaterdag besproken: gebed vooraf, ontvangst, koffiemoment, bloemen, hulp bij inrichten ruimte.

Hierover zijn enkele afspraken gemaakt.



Hoe hebben we de training ervaren, hierbij de reacties van de groep:

Goed om dingen te delen, openhartig, begrijpen, elkaar helpen, samen zijn, humor, heerlijke lunch, raken van gemeenschappelijke problemen, dank voor gastvrijheid Marijke, liefdevolle, respectvolle dag, waardevol, erkenning.

Ruud sluit de training af met een groot dankwoord naar Andries en Marijke.



*Door Erna Tolkamp,
kerkvrijwilliger en bestuurslid Stichting Kerken en Gevangenen.
Stichting Kerken en Gevangenen heeft deze trainingsdag financieel mogelijk gemaakt.
Waarvoor dank!*